

De Eifel en het Ahrtal

24 t/m 28 juli 2003

Eifel / Ahrtal 24 t/m 28 juli 2003

Donderdag 24 juli 2003

's Middags zijn we voor ons eerste weekend vertrokken richting Duitsland, naar het Ahrtal in de Eifel. Begin van de avond zijn we aangekomen in het dorpje Nideggen, waar we met de camper op een parkeerplaatsje aan de rand van het dorpje hebben gestaan. We hebben nog een wandelingetje gemaakt door het dorp en het kasteel bekeken.



Vrijdag 25 juli 2003

Deze dag zijn we vanaf Nideggen door het bos naar beneden naar de Rur gelopen. We hebben een tijd de Rur gevolgd en vervolgens via een mooie route met mooie uitzichten weer richting Nideggen gegaan.

Zaterdag 26 juli 2003

Vanmorgen zijn we eerst verkast naar het plaatsje Mayschoss in het Ahrtal. We vonden een mooi plekje aan het einde van een parkeerplaats, wederom aan de rand van het dorpje.



Vanuit Mayschoss zijn we aan de rechterkant van de Ahr naar Rech gelopen. We zijn daar de brug overgegaan om aan de andere kant via de hoog gelegen Rotweinwanderweg door de wijnvelden naar Altenahr te lopen. Vervolgens het plaatsje doorgelopen, weer de Ahr over om vervolgens terug te lopen naar Mayschoss.

Zondag 27 juli 2003



Vanuit Mayschoss door de wijnvelden via Dernau naar Ahrweiler. Van daaruit, nadat we ons van water hadden voorzien bij een tankstation, weer de Ahr overgestoken om vervolgens terug te lopen naar Mayschoss.



Maandag 28 juli 2003 - verjaardag Wim

Met de camper naar Altenahr. Daar vonden we een plaatsje op de parkeerplaats bij de kabelbaan. Vanuit Altenahr zijn we onderlangs de Ahr naar Dümpelfeld gelopen. In dit plaatsje zijn we omhoog gelopen om via een hoogte in Ahrbrück aan te komen.



Daar besluiten we op de trein te stappen naar Altenahr. Van daaruit rijden we weer naar huis. Een heel mooi eerste weekend samen.